

EEN WEEKBLAD MET MICKEY EN KUIFJE



PEP



Nr. 3

18 januari 1964
Voor abonnees 35 ct.
Losse nummers 45 ct.

©1963 Walt Disney Productions
©1963 De Geïllustreerde Pers N.V.
©1963 Editions Lombard



HALLO, beste vrienden!

DE Hurricane is er vandaan gekomen, de Hunter, en nu is dan de P.1127 uit de Hawker-

fabrieken komen rollen. Het is een bijzonder toestel, want niet alleen kan het gewoon vooruit vliegen, het kan ook stilhangen in de lucht en zelfs achteruit vliegen! Nu is de Hawker P.1127 niet het enige toestel dat dergelijke kunstjes in de lucht kan uitvoeren. Hugo Hooftman heeft een artikel geschreven waarin hij jullie het een en ander vertelt over deze V.T.O.L.-vliegtuigen. Enig idee wat dat V.T.O.L. betekent? Het zijn de eerste letters van de woorden Vertical Take-Off and Landing, ofte wel: verticale start en landing. Op pagina 16, 17, 18 en 19 vind je dat artikel. Dan is het nu alweer een jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht plaatsvond. Je weet wel: die beruchte. Na een urenlang gevecht tegen de felle wind, tegen de kou en vermoeidheid, kwam een uitgeputte Reinier Paping als eerste door de finish.

Het was een sportprestatie, die het echt wel waard is er nog even wat aandacht aan te besteden. Op pagina 10 en 11 kun je er iets van zien en over lezen!



VOOR PIETERE **PEP** PUZZELAARS

Beeldkruiswoordraadsel

De woorden die je in de letters PEP kunt invullen, staan allemaal op de tekening uitgebeeld. Achter de cijfers op die tekening staan de letters H of V. „H” betekent „horizontaal”. 1H moet je dus van links naar rechts achter het cijfer 1 in de grote letter P invullen. „V” betekent verticaal”. 1V vul je van boven naar beneden in. Enzovoorts. Als je alle gevonden woorden hebt ingevuld,

hoef je niet de hele kruiswoordpuzzel aan Pep te sturen. Je telt gewoon het aantal letters P, die in de vakjes staan; het getal dat je dan krijgt, is de oplossing van deze prijspuzzel. Schrijf dat getal duidelijk op een briefkaart en stuur die vóór 23 januari naar Pep, Postbus 1244, Amsterdam. Vergeet je naam en adres niet te vermelden en schrijf in de linkerbovenhoek aan de adreszijde: „Pep-prijsvraag nr. 3”. Veel succes!

PRIJZEN

1e prijs: een horloge; 2e prijs: een fototoestel; 3e prijs: een tafeltennis-spel; 4e prijs: een kruiswoordspel; 20 troostprijzen: een boek.

De oplossing van prijsvraag nr. 1 luidt: SIK-KIST-STRIK-STRIJK

DE WINNAARS VAN PRIJSVRAAG NR. 48:

1e prijs: Andries Veldman, Hont-horststr. 28, Leeuwarden; 2e prijs: Angeliën Huydts, Broekhem 47, Valkenburg (L.); 3e prijs: Corrie en Angela v. d. Aaist, Kerkakker-straat 25, Uden; 4e prijs: Jan en Johnnie Schrijver, Elect. v. Luit-straat 23, Gorinchem. De winnaars van een troostprijs krijgen deze, zonder dat hun naam in PEP komt te staan, thuisgestuurd.

LONDEN (Engeland)

De 75-jarige Kathleen Smyrer was hoogst verontwaardigd over de lage lonen van de telefonistes in Londen. Om daar iets aan te doen, begon zij in alle telefooncellen die zij tegenkwam, muntjes in de toestellen te werpen. Zij beide dan niet op, ze wierp er alleen muntjes in. Er zijn dus nog echt wel mensen op de wereld die iets voor één ander over hebben...



PARIS (Frankrijk)

Bij een onderzoek in Lyon naar het liefdste televisieprogramma kreeg een vragensteller het volgende antwoord: „Wij zijn gek op opera's. Als er 'ns een komt, zetten wij het geluid af en proberen wij te raden wat de zanger of zangeres zingt!” Het is misschien een idee voor een van onze omroepen. Wij hebben al vaak een quiz gezien, maar zó een toch nooit!



PORTLAND (U.S.A.)

In de dierentuin van Portland in de Amerikaanse staat Oregon is voor het eerst sinds 44 jaar een olifantenbaby geboren. Moeder en kind maken het uitstekend, de directeur van de dierentuin niet. Hij heeft bij deze blijde gebeurtenis zo in spanning gezeten, dat hij na afloop wegens een zenuwinstorting in het dichtstbijzijnde ziekenhuis moest worden opgenomen.





Ton en Tineke



door Franquin

O, MACHTIGE KEIZER, OORDEEL ONS MET ON-
RECHTVAARDIGHEID...

NIET ONRECHT-
VAARDIGHEID, MAAR
RECHTVAAR-
DIGHEID!

HET LOT
VAN HET KEIZER-
RIJK... EH... WAT IS
ER MET HET LOT VAN
HET KEIZERRIJK?
WAAR IS MIJN
TEKST?

?

WAT VOEREN JULLIE IN VREDESNAAM UIT?

WIJ STUDEREN
EEN TONEELSTUK IN, DAT
WE OP SCHOOL GAAN OP-
VOEREN...

HET IS
MOEILIJK HOOR!

HET VOORNAAMSTE IS, DAT JULLIE JE HELE-
MAAL IN HET STUK INLEVEN! KIJK, DE GE-
SCHIEDENIS SPEELT ZICH AF IN ROME...

JA, IN
DE TIJD
VAN JULIUS
CAESAR!

PRACHTIG! IK NEEM DE ROL VAN JULIUS
CAESAR OP ME EN JULLIE SPELEN
DE ANDEREN!

FIJN! EEN REPE-
TITIE MET KOS-
TUUMS!

IK, JULIUS CAESAR, KEIZER
VAN ROME, BEVEEL JULLIE,
MIJN GETR...

TOF!



BRAVO, JULIUS!
IK HEB ER EEN
MACHTIGE
FOTO VAN
GEMAAKT!

FELIX!

FELIX, GEEF DAT FOTOTOE-
STEL ONMIDDELLIJK HIER!

HAAL EEN
LADDER!

MAAR IK ZEG U TOCH DAT IK ...

IK HEB ER
AL MEER VAN-
DAT SOORT MEE-
GEMAAKT! JE
MOET MET ZE
OPPAS-
SEN!

IK WIL
HEM PINDA'S
GEVEN!

GREG

PEP

in het land van BOEM-BOEM

Stef is op een nacht in het oerwoud ingelopen en raakt slaags met een gorilla. Een vriendelijke kangoeroe snelt te hulp. Maar deze ziet in Pep een vriend....







OPERATIE

Ze hebben het luik gesloten, maar misschien keren ze tijdens de vlucht nog terug. Ik kan maar het best hier in dit donkere hoekje blijven zitten.



Intussen stijgt het vliegtuig...



...hoger, steeds maar hoger...



Lieve help! Ik word niet goed. Ik heb gebrek aan zuurstof!



Nog steeds stijgt de „Skywarrior”. Hoger, nog hoger...



Hoogte: 15.000 voet.

O.K.



Lucht! Lucht! Zal dat toestel nog hoger stijgen?



We hebben het lanceerpunt „U” bereikt. Laat de raket los!



Automatisch wordt er in de romp een luik geopend... Op hetzelfde ogenblik start een raket met dof gebrom en boort zich in de zwarte nacht...

Ze vuren een raket af uit dit vliegtuig! En... ik stik!



De raket ontploft in een groene vuurgloed...

Door zuurstofgebrek raakt Dan buiten bewustzijn.



Met een ongelooflijke snelheid stijgt de raket. Het staartstuk wordt afgeworpen.



JUPITER!

In Liberia is een vreemde ziekte uitgebroken. Dan Cooper vermoedt dat de „Liberia Air“ hier achter zit en stelt een onderzoek in op de luchthaven. Hij wordt ontdekt, verbijgt zich in een vliegtuig, maar dan opeens stijgt het toestel op!



De opdracht is vervuld. Het toestel vliegt terug met Dan bewusteloos aan boord.



Enkele uren later komt Dan heel langzaam weer bij...



Hij wordt wakker!

Zet hem in een stoel!



Wakker, kapitein Cooper? Wist u dan niet dat u op grote hoogte niet zonder zuurstofmasker kunt vliegen?



Wij hebben u bij de landing in onze machine gevonden. U heeft niet alleen dokter Richard gewaarschuwd, maar u bespioneert ons ook! Onze vriend Grant heeft meermaals geprobeerd u buiten onze zaken te houden...

Ik dacht het wel! Jullie zijn een bende schurken!



Geen beledigingen, Cooper! U spreekt hier tegen de directeur van de...

O, dat weet ik heus wel!



Jullie sturen borium, brandstof voor raketten, naar Canada. En daar worden die dingen gemonteerd, voordat ze hier naar toe gezonden worden voor jullie proefnemingen.



Uitstekend! Ik ga verder... Mijn ingenieur vult hier de raket met een gifgas dat hij alleen kent...

En als de raket ontploft, verspreiden kosmische stralen het gif en krijgen die arme negers het te verduren. Monsterachtig!



Nee, geniaal! Want dank zij dokter Richard weten wij alles over die ziekte. Hij verzorgt de negers die door kosmische stralen werden vergiftigd en Grant geeft ons alle inlichtingen over de uitwerking van het gifmengsel. Nu weet u alles over de „Operatie Jupiter“.

Als ik niet terugkeer, zal de dokter alarm slaan...



Denkt u? Hij is van de wereld afgesneden en over enkele dagen nodigen wij hem uit voor een reisje...



...dat heel lang kan duren!

Schurk! Ik hoop dat de politie je ontmaskert, voordat...



O nee, beste Cooper! De minister van Justitie, Zijne Excellentie N'Golo, is onze vriend. Midden in het oerwoud bereidt hij een staatsgreep voor. Vlak bij de boriuimlagen wachten pantserwagens en vliegtuigen op een bevel van N'Golo. En dat komt gauw!



Het licht!

OW!



Doe het licht aan! Cooper heeft de knop ingedrukt!

Hij is gevlucht.. Pas op! Hier ligt iemand! Het is de ingenieur. ALARM!



Verdraaid nog aan-
toe! Waar zit hij?



Bewakers, sluit alle uit-
gangen en zoek alles af!
Er is hier een indringer!



„Zoek alles af“! Dat is
gemakkelijk gezegd!



Als ze gaan
schieten zijn wij
er bij!



Tot binnenkort! Ik
zie jullie nog wel...



**HIJ GAAT ER MET MIJN
PRIVE-VLIEGTUIG VANDOOR!**

Luister, baas! Laat N'Golo
de vliegtuigen van de re-
bellen inzetten!



Dat is een schitterend
idee! Cooper vliegt
waarschijnlijk naar de
dokter. Ik zal hem wel
krijgen!



Eerst naar de nederzetting... De dokter op-
halen... daarna de president van Liberia in-
lichten. Interpol*) rekest wel af met de
misdadigers van
„Operatie Jupiter“!



*) Interpol: internationale politie

Dan vreest niets
en hoopt zijn
vrienden gauw
weer te zien...



Maar N'Golo heeft het s.o.s.
van de directeur van de „Li-
beria Air“ beantwoord en
drie jagers snellen de „Ma-
gister“ van Dan tegemoet...



en...

Er komen drie
vliegtuigen deze
kant op!





Groepsleider aan allen! De machine komt recht op ons af! Open het vuur zonder voorafgaande waarschuwing!



Verdraaid! Die jagers komen recht op mij af!



Maar ze zijn toch niet blind? Dat wordt een botsing, of ik moet... Ai!



Dan trekt aan zijn stuurknuppel... De „Magister” klimt... Op hetzelfde ogenblik schieten de drie „Zero's”.



Het moeten rebellen zijn, gewaarschuwd door de directeur van de „Liberia Air”!



Rechts-omkeert! We mogen hem niet kwijt raken! We moeten hem neerhalen!



Mijn enige kans is door de bergdalen te vliegen... Daar raak ik ze wel kwijt...



! Verdraaid! Daar heb je ze weer! Ze zitten me op de hielen!



Gierend duikt de „Magister” naar de jungle...

Er blijft nog één kans over...



Maar de jager laat zijn prooi niet los...



Ik heb hem!



De piloot heeft Dans machine in het vizier en schiet...

HOE BAR HET WAS

**DE LANGSTE DAG
VAN REINIER PAPING**

„Weet je nog, Reinier, vandaag precies een jaar geleden? Je strompelde en wankelde op de schaatsen over de Grote Wielen bij Leeuwarden. Om je heen, voor en achter je, schreeuwende mensen. Vele duizenden. Ze duwden en wroegen. Grepen naar je op die enorme, krakende ijsvlakte. Maar je hoorde en voelde niets. Jij zocht moelzaam je weg, met wit besneeuwde armen tastend voor je uit. En opeens was Joke bij je. Joke je vrouw. Ze zou bij de finish staan. Daar had je vast op gerekend. Joke stond er ook. Met de heren van de organisatie. „Je bent er Reinier!” riep ze. „Jij hebt gewonnen! Weet je dat Koningin Jullana en Prinses Beatrix er ook zijn?” Je knikte en probeerde te lachen. Maar je kon niet meer. Je was op. Al je krachten verbruikt in de twaalfde Elfstedentocht. Een van de zwaarste en meest barre tochten uit de geschiedenis van dit grote Friese schaatsavontuur. Een fantastische prestatie, Reinier. Want de mannen die ver, soms heel ver achter je worstelden, waren geen kleine jongens in dit lange afstandrijden. Zij wisten uit ervaring wat het betekende om de eindeloze tocht langs de elf Friese steden te ondernemen. Maar voor jou was het de eerste keer...

TOCH wist je deksels goed dat zo'n Elfstedentocht geen aangelegenheid voor beginners was. En zeker niet deze twaalfde tocht. De winter hing als een barre, ijzige stulp over Friesland. De toestand van het ijs was op zijn zachtst gezegd beroerd; de harde felle wind zou vele slachtoffers maken. Dat alles wist je vooruit. Maar in de koorts die het doorgaan van de twaalfde Elfstedentocht teweeg had gebracht — sinds zeven jaar was er geen tocht meer geweest — ging je mee. Jij schreef in. Nog de avond voor de start had je er het kaartje van Friesland bijgepakt en met je vinger langs de route gestreken. De start in Leeuwarden, der traditie getrouw in de autospuiterij van Posthuma. Dan weg, naar Sneek, IJlst en over het Heegermeer en de enorme Fluessen naar Stavoren. Hindeloopen was het volgende stadje, dat men via de havenmond moest verlaten. Want over de reuzenbaan van het IJsselmeer liep de route naar Workum. Dan volgden de steden Bolsward, Harlingen en Franeker. Het sluitstuk van de race lag op het traject naar Dokkum en terug. Een monstertocht zonder weerga, dat was iedereen duidelijk. Want afgezien van de afstand was er dit keer nog heel wat anders bijgekomen. Om te beginnen de „kwalsters”, het Friese begrip

voor bevroren sneeuw. De Friese schep- en bezemhielden hadden daar niets aan kunnen doen. Het ijs had zijn geniepigste hinderlagen niet willen prijsgeven. Wie daar met de schaatsen in terecht kwam, kon zeker zijn van een fikse valpartij. Dan het „klunen”, de Friese benaming voor lopen over het ijs, of wellicht kon men toen beter spreken van klauwen met de voeten: in een krankzinnige looppas gaan door iets wat met ijs niets meer te maken had en bij elke val schrijnende wonden zou openrijten...

De wind, de sneeuw, de kou, de „kwalsters” en het „klunen”, dat alles kon je niet afschrikken, Reinier. Jij was die vrijdagmorgen óók om vier uur uit je bed. Je trok het zachte schaatspak aan en stopte wat suikerklontjes, sinaasappelen en een builtje rozijnen in het rugtasje voor onderweg. Om vijf uur was je present en stond je tussen de andere racers in hun zwarte, blauwe, groene en zelfs witte mallots. Er werd geroepen om Jeen van den Berg, de grote Friese favoriet. Om Anton Verhoeven, de sterke Brabander. En toen kwam dan het teken en jullie spoten weg: 577 in totaal, een daverend record. Jullie doken als het ware in dit grote avontuur, dampend, duwend en schuifelend door de smalle deur van Posthuma's spuitery naar buiten, de harde,

donkere werkelijkheid tegemoet. In de sprint naar het Van Harinxmakanaal was jij niet bij de eersten, Reinier. Waarschijnlijk dacht je bij je zelf, laat die anderen maar razen. De eigenlijke race moet nog beginnen. Mijn tijd komt wel. Nee, het was de Fries Kerstma uit IJlst, die in de spookachtige schijn van magnesiumfakkels, televisielampen en de vele zaklantaarns van het publiek het eerst de ijzers onder had en met korte, krassende slagen verdween in de duisternis. Zijn wild klapperende nummer 121 werd nog even fel beschenen door het blitzlicht van een fotograaf. Jij had gelijk, Reinier. Kerstma mocht dan het eerst weg zijn, bij de aankomst in Sneek was hij allang van de kop verdrongen. Daar presenteerde de jonge journalist Hielke Speerstra als eerste zijn stempelkaart bij de controle, direct gevolgd door de grote favorieten als Anton Verhoeven, Jeen Nauta en Jeen van den Berg, een van de velen die de ijzige tocht begonnen waren met een vreselijke val. Het bloed liep Jeen over de kaak. Maar hij scheen het niet eens te merken. Toen al was de meute rijders ver uit elkaar gereden, kwam men nog slechts in kleine groepjes door. Jij bleef je rustig houden, Reinier, voorzichtig de uitslaande benen van de voorgangers ontwijkend. Want elke val kon fataal zijn. Het derde je niet dat Speerstra ook in IJlst als eerste doorkwam. De hoofdredactie van zijn krant had hem bij hoge uitzondering vrijaf gegeven, maar dan moest hij ook bij de eerste tien eindigen. Arme Speerstra. Hij probeerde het waar te maken en sprong al in de beginfase te roekeloos met zijn krachten om. IJlst was nog op geen stukken na de helft. Dat wist jij ook, Reinier. Maar jij kwam ook pas op de grote Fluessen in actie. Juist toen het begon te dagen. Je ging nu mee in het voorste gelid, want je had begrepen dat deze barre weersomstandigheden meedogenloos selecteerden. Fijne, maar scherpe stuifsnieuw woei je in het gezicht en brandde in je ogen. Soms struikelde je half en kreeg je de schaats van je voorganger tegen je been en moest je weer flink krabbelen om de juiste cadans terug te krijgen. En dan die wind op het IJsselmeer. Het was alsof deze wind scheermesjes met zich voerde en die met de scherpe kanten tegen je gezicht drukte. Maar ook jij had de koorts te pakken. Voort, voort moest je. Bij blijven en niet anders, want je voelde het aankomen. De kans op een beslissende slag zat erin.

Voor Bolsward vielen Van der Hoorn en Weijss, twee kanshebbers. Je hoorde hen kreunen. Even maar. Want jij, Uitham, Verhoeven en Van den Berg gingen door. Zelf trok je er nu zo hard mogelijk aan. Het lichaam diep voorovergebogen en met een korte, flitsende slag. Was het toen niet dat Jeen van den Berg naast je kwam rijden en tussen zijn tanden siste dat je niet zo gek moest doen? „We moeten nog 120 km, hoe wil je dat krankzinnig hoge tempo volhouden,” riep Jeen. Maar jij trok je er niets van aan. Tussen Bolsward en Harlingen sloeg jij je slag. Koel en berekend. Want je dacht: Jeen, het is al lang geen 120 km meer. Jij, Verhoeven en Uitham hebben het niet zo gemakkelijk meer. Jullie zijn vermoeid. Ik kan al het kopwerk opknappen. Ik ga door, en dan rijden zoals ik zelf voel dat ik moet. Je ging inderdaad en hoe. In Harlingen drie minuten voor. Maar toen begon de ellende pas goed. De opstekende tegenwind, het laatste moordende stuk naar Dokkum. Een eenzame tocht, vechtend tegen je inzinkingen. Even wachten en uitrusten tot de anderen weer bij waren? Maar dan verspeelde je je grote kans. Jeen van den Berg had immers een gevreesde eindspurt. Je verkoos je voorsprong en verbeterde reed je Franeker binnen. „Tien minuten voor,” zeiden de controleurs hier. En dat gaf je de kracht voor de vreselijke tocht naar Dokkum. Vreselijk was het, niet Reinier? Er waren stukken bij dat je geen streek kon maken. Je begon dan te lopen en te strompelen op je schaatsen. Later bond je de schaatsen af, twee keer zelfs, en liep enkele kilometers. Vlak bij het volkomen ingesneeuwde dorpje Bartlehiem kon je niet meer. „Een jas, een jas,” riep je naar de mensen. Je kreeg er prompt drie toegeworpen en daar ging je op liggen. Een paar minuutjes maar, met de benen, stijf en gezwollen, omhoog. Wat een moed om toen toch weer door te gaan. Opnieuw de eenzaamheid in, op weg naar Dokkum. We zagen hoe je daar aankwam, je gezicht totaal verkleumd en aan de randen van je muts een dikke ijsafzetting. Je plofte onmiddellijk op de stempelafel neer en kon geen woord meer uitbrengen. Ze moesten de controlekaart uit je zak trekken. De beker warme chocolademelk die je werd toegestoken, nam je wel aan, maar in plaats van deze aan je mond te brengen liet je hem leeglopen in de kraag van je maillot. Maar je bleef in de strijd. En op weg naar Leeuwarden met de wind in de rug, scheen je zelfs vleugels te hebben. Even ving je nog een glimp op van je verslagen tegenstanders, die nog naar Dokkum moesten. Het was de glimp van jouw grandioze overwinning, vandaag een jaar geleden!



Een geëw onderdrukkend start men 's ochtends om half vijf voor een tocht waarvan de laatste na middernacht terugkeren



Boven: De kale Friese vlakten zijn het toneel waar de barre strijd gestreden wordt bij een temperatuur van twintig graden onder nul. De enige beschutting tegen de snijende wind is je voorganger. Onder: De winnaar van de twaalfde Elfstedentocht. Paping! Strompelend heeft hij het laatste, zware eind afgelegd





Met Rik
aan de slag

BOTER, KAAS EN EIEREN



BAARDEMAKERS



GODISSART



LEPLUCHE

ZIJN er nog opwindende zaken geweest van de week, commissaris?" vroeg Rik, toen hij het kantoortje van zijn vriend Baardemakers binnenstapte. „Ha, Rik. Tijd niet gezien. Nee, er is weinig opwindends gebeurd”.

„U weet dat ik graag meedoe als u bezig bent met een ingewikkelde geschiedenis...”

„Dat is dan heel vriendelijk van je,” grinnikte de commissaris, die beslist niet met z'n verkeerde been uit bed was gestapt die dag, „maar ik voel me heus wel in staat mijn eigen zaken op te knappen!”

„Toe nou, zó bedoelde ik het toch niet!” — „Ha! Als je jou hoort, zou je zeggen dat ik niet eens meer in staat ben mijn eigen schoenveters te knopen! Maar ik zal je nu 'ns laten zien dat ik heel alleen een bijzonder ingewikkelde zaak tot een goed einde heb gebracht!”

Rik stak z'n twee handen in de lucht. „Ik geef me over, commissaris. Vertelt u het maar...”

„Moet je horen. In pension „Moderne” is een diefstal gepleegd. De brandkast werd gekraakt en de dief is er met de juwelen en het geld van mevrouw Troket, de eigenaresse van het pension, vandoor gegaan. Twee van de gasten, Lepluce en Godissart, hadden geen alibi voor de tijd waarin de diefstal gepleegd moet zijn. Zo op het eerste gezicht was er geen enkele aanwijzing wie van de twee het gedaan had.” Met een tevreden glimlach op zijn gezicht leunde Baardemakers achterover in zijn stoel.

„Maar,” vervolgde hij, „binnen tien minuten, mijn beste vriend, had ik ontdekt wie de schuldige was!”

„Bravo, commissaris! Dat is vlot werk! En wie zit nu achter de tralies?” — „Godissart!”

„En waarom?” — „Omdat ik op de plaats van de diefstal DIT heb gevonden...” Baardemakers gaf de journalist twee velletjes papier, waarop wat lijntjes getrokken waren waarbinnen kruisjes en nulletjes stonden. Natuurlijk ken je het spelletje: boter, kaas en eieren. Je speelt het met z'n tweeën. Negen hokjes teken je en dan moet je om de beurt, de een 'n kruisje, de ander een nulletje in één van de hokjes zetten. Wie het eerst drie kruisjes of drie nulletjes op één rij heeft, is de winnaar.

„Ik heb natuurlijk de andere gasten van het pension ondervraagd,” ging Baardemakers verder, „en zij vertelden me dat Godissart gek was op dit spelletje. Als hij geen tegenstander kon vinden, speelde hij tegen zichzelf. Stel je dat 'ns voor! Helemaal getikt!” — „En hem hebt u dus aangehouden, commissaris?”

„Ja, hoewel hij nog steeds volhoudt dat hij onschuldig is!” Nu grinnikte Rik. „Dat is hij ook, commissaris. Ik heb de twee velletjes 'ns goed bekeken. Het spijt me voor u, maar u hebt de verkeerde in zijn kraag gegrepen!”

Hoe kan Rik daar zo zeker van zijn? Wat heeft hij ontdekt op die twee velletjes? Op pagina 19 kun je het lezen... maar probeer er eerst zelf 'ns achter te komen!

© 1964 Edinoo Lombard



TEXAS JOHN SLAUGHTER

De wraak van Geronimo

TEXAS JOHN SLAUGHTER RIJDT VAN ZIJN RANCH NAAR TOMBSTONE, NIET WETEND DAT HET GEVAAR OP HEM STAAT TE WACHTEN...

DAAR KOMT-IE AAN, SAWYER!

JA... MET EEN HELE ZAK VOL MOOI GEEL GOUD BIJ ZICH!

HANDEN OM-
HOOG, SLAUGHTER!

WE WILLEN AL-
LEEN MAAR DAT
KLEINE TASJE
VAN JE OVER-
NEMEN...

MAAZ SO GAUW GEEFT JOHN HET NIET OP...

NEE, DAT DOE JE NIET! HEB VEEL TE HARD GEWERKT VOOR DIT GOUD!

WOP!

WOEDENO VECHT HIJ...

OP DEZE KANS
HEB IK LANG
GEWACHT...

KONK!

IK ZAL
HEM...

NEE, NIET DOEN. WE
HEBBEN WAT WE WIL-
DEN ... KOM MEE!

DE ROVERS WETEN NIET DAT DE
OVERVAL GEZIEN IS DOOR
GERONIMO, EEN BITTERE VIJAND
VAN JOHN SLAUGHTER ...

BLEEKGEZICHTEN GOUD
STELN VAN JOHN
SLAUGHTER!





WORDT VERVOLGD



Engelands Hawker P.1127 met één enkele straalmotor, die de liftkracht levert voor het starten en de stuwkracht voor het horizontaal vliegen.

ZE GAAN RECHT OMHOOG

DOOR
HUGO
HOOFDTMAN

HET ziet er echt wel naar uit dat de verticaal startende straaljager in de militaire luchtvaart de toekomst heeft. Natuurlijk is er voor zo'n machine veel te zeggen. Je hebt er geen vliegbasis voor nodig met kilometerslange, dure betonnen startbanen. Een open plek in een bos is bij wijze van spreken voldoende om te starten en te landen. Een groot militair vliegveld is een te gemakkelijk doelwit om te bombarderen en buiten gevecht te stellen. Maar straaljagers die midden uit de bossen kunnen opstijgen, vlak achter de frontlinies, zijn moeilijk op te sporen en te vernietigen.

Op het ogenblik wordt in vele landen aan verticaal startende straaljagers gewerkt. Daarbij zien we verschillende principes toegepast. Het meest voor de hand liggende principe lijkt dat van de Engelse Hawker P.1127 met slechts één enkele straalmotor, die zowel de stuwkracht levert voor de horizontale snelheid als de liftkracht voor het starten en landen. De straalmotor is daartoe voorzien van ombuigbare straalspijpen, die bij start en landing de gasstraal omlaag richten, waarbij het vliegtuig op een onzichtbare zuil van gassen balanceert. Het nadeel van één zo'n enkele straalmotor is natuurlijk dat, in

De VJ-101, de Duitse uitvoering van een verticaal startende straaljager. In de gondels aan beide vleugeltips zitten vier straalmotoren.

Rechtsboven: De Franse Balzac, die bedoeld is als voorloper van een verticaal startende Mirage in uitrust met negen straalmotoren.



Voor de U.S. Army ontwikkelt Ryan de XV-5A, een zogenaamd „lift-fan” vliegtuig met twee straalmotoren op de romprug en twee „fans” in de vleugel, met behulp waarvan verticale start en landing mogelijk zijn. Twee prototypes zijn in aanbouw, waarvan de eerste spoedig de lucht in gaat.



DE FIAT G95/6

- 1) straalmotor voor horizontale vlucht.
- 2) liftmotoren.
- 3) wiel, opgetrokken in de romp.
- 4) tip-tank.
- 5) liftmotoren.
- 6) radio- en radarapparatuur.
- 7) vlieger op schietstoel.
- 8) neuswiel, plat opgetrokken onder de rompneus.
- 9) neusradar.



NOU, DE LAATSTE TIJD
VERSLIEP IK ME STEEDS!
MAAR NU KAN IK GELUKKIG
PRECIËS OP TIJD
WAKKER WORDEN!

18

De Fiat G.222, een transportvliegtuig, dat zowel in de militaire als in de burgerluchtvaart gebruikt kan worden.



Lansens gaat opvolgen, zal óók niet verticaal kunnen starten.

We mogen dus wel zeggen dat de meningen omtrent de verticale start nog enigszins verdeeld zijn. Want hoewel in Amerika nog geen straaljager voor verticale start in aanbouw is, heeft de U.S. Army toch wel degelijk belangstelling voor VTO-jagers (V.T.O. van „Vertical Take-Off“). De Army zou 300 Engelse Hawker P.1127's willen hebben, die Northrop in licentie moet gaan bouwen. Een overeenkomst hiertoe tussen Hawker en Northrop is al gesloten. De P.1127 is nog niet erg snel, maar voor tactisch gebruik is dat niet zo nodig. Een supersone ontwikkeling wordt de P.1154 die, naar verwacht wordt, door de Royal Air Force zal worden aangeschaft, mogelijk ook door de Royal Navy.

Intussen blijft het niet bij de verticaal startende straaljagers. Er wordt ook al druk gewerkt aan transportvliegtuigen die verticaal zullen kunnen starten en landen. In Engeland is een uitvoering van de Argosy geprojecteerd met liftmotoren onder de vleugels. In Duitsland wordt gewerkt aan twee prototypes van de Dornier Do-31, een logge machine met veertien straalmotoren (!), een hoogdekker met gondels onder de vleugel, die elk zes liftmotoren zullen bevatten. Het toestel zal vliegen met een snelheid van 700 à

800 km per uur en 3 tot 4½ ton vracht kunnen meenemen. Fiat in Italië werkt aan een transportmachine voor verticale start en landing die de G-222 Cervino zal heten. Deze krijgt twee schroefturbines plus zes straalmotoren voor de „lift“.

In Duitsland werkt Focke Wulf aan ontwerpen als de FW 260 en FW 300: verkeersvliegtuigen met liftmotoren onder de vleugel, voor 48 of 49 passagiers. Hoewel nog tal van problemen moeten worden opgelost, ziet het er naar uit dat we straks óók in de verkeersluchtvaart de verticale start zullen zien toegepast. Dan worden ook voor de verkeersmachines de lange startbanen overbodig. Het zal zover komen, maar toch duurt het nog wel even vóór een toestel als de Douglas DC-8 op Schiphol loodrecht op zijn bulderende straalmotoren de lucht zal in klimmen. Zoals zo dikwijls in de geschiedenis van de luchtvaart het geval geweest is, zullen we iets nieuws, zoals de verticale start, het eerst in de militaire luchtvaart zien, waarna de civiele luchtvaart het zal overnemen. In ieder geval kunnen we zeggen dat de straaljager nog lang niet op de schroothoop ligt. Het ziet er naar uit dat er nog tal van nieuwe straaljagers zullen verschijnen. We mogen dan ook gerust aannemen dat de Super-Starfighters die we nu geregeld in ons

luchtruim zien (en horen!), niet de laatste zullen zijn. Nóg snellere zullen volgen en wie weet komt ook de dag dat onze Koninklijke Luchtmacht tot de aankoop van „steilstarters“ zal overgaan. Dan zullen we in ons luchtruim straaljagers kunnen zien die stil hangen in de lucht en die, je kunt het geloven of niet, zelfs achteruit zullen vliegen...

OPLOSSING VAN PAGINA 12

BOTER, KAAS EN EIEREN

De dief — Lephuche — liet de velletjes achter op de plaats van de diefstal om de verdenking op Godissart te laten vallen. Bij het spelletje „boter, kaas en eieren“ zet je om de beurt een kruisje of een nulletje in een van de negen vakjes. Er kunnen dus uiteindelijk vijf kruisjes en vier nulletjes, of vier kruisjes en vijf nulletjes in komen te staan. En nu moet je nog 'na naar die twee velletjes kijken! Er zijn spelletjes bij met acht nulletjes en één kruisje en met acht kruisjes en één nulletje. De tekeningen zijn kennelijk gemaakt door iemand die het spelletje niet kent, maar wel eens een velletje heeft zien liggen waarop het gespeeld was!

FLIPPIE FLINK



CLIFTON EN D



Wel, ik ben .. eh .. sergeant Stockfish van de M.I.5!



Vindt u het goed als ik het raam een eindje open zet? Het ruikt nogal muf in deze kamer.



En wat zou dat?



E SPIONNEN

Als kolonel Clifton de kamers doorzoekt, van Osbert Horsepower, die betrokken is bij een spionagezaak, ziet hij de loop van een pistool achter een gordijn uit komen...



Nee, meneer! Die is hier drie jaar geleden voor 't laatst geweest!



Nou, dan is het zo klaar als een klontje. Iemand moet stiekem de kamer binnengeklommen zijn.



Degene die dat heeft gedaan, heeft eerst de ruit eruit gehaald en hem er later weer in gezet om geen argwaan te wekken!



Het zou me niets verbazen als Horsepower een „speciale“ behandeling heeft ondergaan voor hij die brandkast opende.



Ik ga er nu vandoor, kolonel. Ik moet verslag over deze zaak uitbrengen.

Zoals u wilt!



Tot ziens, kolonel! En laat u zich het hoofd niet op hol brengen! Detectives hebben altijd de neiging overal iets achter te zoeken! Haha!



Veel geluk!

Bah!



En nu vlug aan het werk. Ik moet het fijne van de zaak te weten komen.



De tijd gaat voorbij...

Die jongen hield wel van fotograferen... Wat een kiekjes!



Nou, dit onderzoek schijnt niet veel op te leveren. Nu hier nog vlug even een kijkje nemen...



Ik ben benieuwd wat er allemaal in
dit medicijnkastje staat.



In ieder geval niet erg veel
bijzonders!



!?!?



Nee maar! Heel kleine
kristallen! Ik zal ze oprapen en
bewaren. Uur een onderzoek zal
blijken wat het is!



Kleine blauwe kristallen!
Vreemd! Ik ben benieuwd...



Ik ga maar weer eens opstappen.
Het begint zo langzamerhand
aardig donker te worden!



Hè, hè! Daar heb je 'm
eindelijk!



Vooruit, Hans! Starten maar!
En volg hem!



Ik wou dat ik kon bewijzen dat Horsepower het niet uit vrije wil heeft gedaan ... Zoiets is toch al meer voorgekomen.



Tijdens de oorlog hoorde je vaak van zulke dingen. Het is meer dan eens gebeurd dat een betrouwbare gezant geheime verraadde onder invloed van een vreemd drankje.



Dat was trouwens ook het geliefde middelje van mijn aartsvijand

HEE! BEN JE HELEMAÁL GEK GEWORDEN?

VRRROEM!



Flink doorrijden, Hans! We zullen hem in het bos opwachten, dat lijkt me 't beste!



Op dit uur van de dag is er bijna geen verkeer op deze weg. We kunnen rustig onze gang gaan.



Kom over een minuut of vijf maar weer terug met de auto



De foto's die Horsepower van de documenten heeft gemaakt, zullen wel niet meer terug te vinden zijn. Die zijn vast het land al uit ...



Daar heb je hem! Vlucht! We moeten zo snel mogelijk handelen!





HOU JE VAST, JONGENS! WE GAAN EEN AVONTUUR MEE-MAKEN IN DE LUCHT!

WAT GEEFT ONZE LUCHT-VAARTCLUB 'N MOOI FEEST, HÉ, MICKEY?

HET MOET EEN PRACHTIG GE-ZICHT ZIJN VAN BENEDEN!

WELKOM
BIJ DE
WEDSTRUD VAN
OUDGRWETSE
VLEGTVIGEN
HOFDOPPELJE
GOUDEN BEKER!



IK DENK NIET DAT IEMAND OOI ZOVEEL OUDE MODELLEN TEGELIJK IN DE LUCHT HEEFT GEZIEN!

ZELFS NIET IN EEN MUSEUM!



DEZE HULDE AAN DE PIONIER VAN DE LUCHT-VAART WORDT IETS GEWELDIGS!



EN OF, ONZE GOEIE OUWE "SPRINKHAAN" HEEFT GENOEG CONCURRENTIE!



DE HELE STAD IS UITGELOPEN OM DE WEDSTRUD TE ZIEN!

HÉ, GOOFY!

VEEL GELUK, MICKEY!



O.K.! VEILIGHEIDSGORDEL VAST?



NEE, MAAR M'N VOETEN WEL!

JE VOETEN?



HEE! GOOFY! (SLIK!)



NIET DRINGEN, IEDEREEN KRIJGT 'N HANDTEKENING!

JE BENT NIET IN 'T ORCUS!



WAT 'N GELUK DAT WE DIT AFGELEGEN BOUWWERK VONDEN OM ONS LUCHTSCHIP KLAAR TE MAKEN! DE JURY ZAL ONS NOOI VERDENKEN!



VOLGENS MIJ WAGEN WE ONS LEVEN VOOR 'N ARMZAUG BEKERTJE.

JE VERGIST JE!



KIJK! ZE MOEDIGEN ONS AAN! DRAAIEN, MICKEY!

HUP!
HOERA!
KLAP!
KLAP!



ERGENS BENEDEN STAAN NOG 'N PAAR GEESTDRIFTIGE VLEGFEESTELINGEN OP 'T PUNT TE VERTREKKEN...

ZE GAAN STARTEN. IS DE BAL-LON KLAAR?

JA NOU EN OF, BAAS.

WORDT VERVOLGD

JIJ EN DIE HOND VAN JE

door
Jack Jungmeyer



OIT wel'ns nagedacht over waar die hond van jou vandaan gekomen is? Hoe hij de lange weg heeft afgelegd van zijn wilde voorvaderen en steeds meer veranderde tot een tam, gehoorzaam en geliefd lid van jullie gezin?

Jij bent het jouw hond echt wel schuldig tenminste iets te weten over zijn natuur, dan zul je hem beter begrijpen en nog meer waarderen. Waarschijnlijk denk je dat jouw hond van jou is. Natuurlijk, daar zit iets in. Iemand heeft hem voor jou gekocht of hem jou gegeven. Maar vergeet dan even niet dat een hond **zichzelf** aan jou moet geven zoals hij dat in het begin deed helemaal uit zichzelf! Eeuwen geleden, en een eeuw is een verschrikkelijk lange tijd, nam een aardige holbewoner een wolfje mee voor zijn zoonje. „Hier,” zei de vader, „heb ik iets voor jou. Om mee te spelen. En om voor te zorgen. Waarschijnlijk wel goed voor jullie alle twee. Een jongen moet iets hebben waar hij verantwoordelijk voor is.” Dit waren grote en be-

langrijke woorden voor een holbewoner, die nooit op school geweest was. Maar het jongetje begreep ze en hield zich eraan, zoals na die tijd talloze jongetjes ze te horen kregen, ze begrepen en zich eraan hielden.

Dat wolfje, of een andere, maar dan net zo een, was de over-over-overstegrootvader van al onze honden, beweren de geleerden. Door de jaren heen zijn uit die verre voorvader vele soorten ontstaan. Je hebt de prachtige rashonden die op tentoonstellingen prijs na prijs wegslepen, maar vergeet asjeblieft de viervoeters niet die tot het zo veel geroemde vuilnisbakkenras horen, en die wat ze aan stamboom te kort komen, meer dan goed maken aan trouw en liefde.

Als een hond zijn soortgenoten roept

tijdens maanverlichte nachten, als hij een kat achterna zit, als hij zich helemaal laat gaan in een opwindende vechtpartij, als hij gromt en grauwt tegen een vreemdeling, dan komt weer het bloed in hem naar boven van zijn verre, woeste afkomst!

© 1964 Walt Disney Productions





ROB ROY

In 1716 wordt de bevolking van de Schotse Hebriden overtuigd door de Engelsen. Tijdens het huwelijksfeest van Helen Murray en Rob Roy, de zoon van de Schotse clan MacGregor, komen de Engelsen onder aanvoering van Killearn bij de vesting. De onverschrokken Schotten worden overgebracht naar de gevangenis in het slot Stirling.





HIJ ZOEKT MIJ ALLEEN!
JULIE GAAN NAAR
HUIS. VERBERG JE
PISTOOL IN DE GRAAN-
SCHUUR EN JE ZWAARD
IN HET HOOI!



GOED, ROB, ALS JE ER
OP STAAT... WE ZULLEN
WACHTEN OP EEN TE-
KEN VAN JOU!



MOOI. IK ZAL
ALTIJD IN DE
BUURT ZIJN!

ROB, WAAR
GA JE NU
NAAR TOE?



NAAR INVERSNAID.
NAAR M'N BRUID.
IK ZAL HAAR
LANG NIET ZIEN.

MAAR ALS
KILLEARN EN
ZIJN MANNEN
JE DAAR ZOE-
KEN...

GEEN ZORGEN,
HUGH. VOORLOPIG
HOEF JE NOG
GEEN MACGREGOR
KLAAGLIED VOOR
MIJ TE SPELEN!



TEGEN DE MORGEN
OP INVERSNAID...

ROB! JE BENT DUS
TERUGGEKOMEN.
MAAR DE SOL-
DATEN BEWA-
KEN HET HUIS!



DAT WEET IK,
MAAR IK MOEST
JE ZIEN. VOORLO-
PIG ZAL IK NIET
MEER KUNNEN
KOMEN.

JE GAAT
TOCH
NIET VER
WEG?

NEE. IK MOET EEN
OOGJE HOUDEN
OP M'N CLAN
HEETHOOF-
DEN. ALS IK
HIER OOI
WEG MOET,
GA IK NIET
ZONDER
JOU!



© 1961 Walt Disney Productions

U EVELING! JE
DEED EEN SLECH-
TE KEUZE TOEN JE
MIJ TROUWDE, EEN
GEEST ZONDER
NAAM!

NEE, ROB! IK
WAS TOCH
MET JE GE-
TROUWD, AL
HAD IK DIT
VOORUIT GE-
WETEN.



BENEDEN WORDT ER OP
DE DEUR GEBONSD...

ROB!
WAT...
WIE?

SOLDATEN, DENK
IK. DAN HEBBEN
ZE MIJ DUS TOCH
GEZIEN!



MEVROUW!
WAAR IS ROB
MACGREGOR?

DAT WEET
IK NIET!



KILLEARN! IK
MOET WEG!
ALS HIJ ME
HIER VINDT...

DENK DAAR
NIET AAN! GA
SNEL EN VEEL
GELUK!



OP DAT ZELFDE OGENBLIK, BENEDEN.

GELOOF ME,
MIJN ZOON
IS HIER NIET!
ALLEEN IK-
ZELF EN Z'N
VROUW!

AHA, ZIJN VROUW?
DAN ZAL IK 'NS BO-
VEN KIJKEN!



R-ROBBIE?

ZONDER TWUFEL!
MIJN MANNEN
HEBBEN BEVEL
GEKREGEN OP
NIEMAND ANDERS
TE SCHIETEN!



WORDT VERVOLGD

LEPIDOPTEROLOGIE is een vreemd lang woord, dat jullie misschien nog nooit zijn tegengekomen. Het betekent „vlinderkunde“. Nu zijn er macro-lepidoptera (grote vlinders) en micro-lepidoptera (de kleinere vlinders of motten). Het is een grote groep insecten, die met hun spiraalvormige, oprolbare zuig tong neectar uit de bloemen halen. Zij zijn zo ongeveer de enige insecten waar niemand voor gruwelt, wat natuurlijk komt door hun over het algemeen opvallend en mooi gekleurd uiterlijk. Net als bij de vogels zijn er ook onder de vlinders soorten die „trekken“, dus 's winters in warmere streken verblijven. De distelvlinder steekt zelfs de Middellandse Zee over, terwijl in Amerika een soort bestaat dat in de herfst zo'n 1000 km naar het zuiden trekt!

In tropische landen zijn er veel meer soorten dan bij ons en in andere landen met een kouder klimaat. Daarom hoef je er je niet over te verbazen dat een land als Mozambique in Oost-Afrika in 1953 met een serie vlinderpostzegels van maar liefst 20 stuks voor de dag kwam. In 1960 gaf ook de republiek Malgache, het vroegere Madagascar, enkele zegels uit waarop vlinders zijn afgebeeld; vijf zegels voor gewone post, twee voor luchtpost. Laten wij 'ns wat dichterbij huis gaan kijken. In Europa heeft Zwitserland wel de meeste vlinderpostzegels uitgegeven, in de series Pro-Juventute kinderzegels, die in de jaren 1950 tot 1957 zijn uitgekomen. In de serie van 1951 komen voor: de waterjuffer, de zellvlinder, de nachtpauwoog en „Aurora“, dageraad. Op de zegel van 10 rappen uit de serie van 1954 zien we de ook bij ons bekende beerrupsvlinder. Op de Duitse „Jugendmarken“ van 1962, vier zegels, staan de Apollovlinder, de koningsmantel, de kleine vos en de koningspage. Deze vlinders zullen ongetwijfeld ook wel in ons land voorkomen. Van een vlinder met de naam „haasje“ heb ik nog nooit gehoord, maar Zwitserland beeldt in 1953 op de 10 rappen van de Pro-Juventuteserie een „Widderchen“ af en dat betekent toch echt haasje! Van Nederland bestaan geen zegels met afbeeldingen van vlinders, wel van het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea, waar in september 1960 een weldadigheidsserie „sociale zorg“ werd uitgegeven, waarop vlinders met heel mooie namen staan afgebeeld. Het zijn de Papilio Paradisea, paradijsvlinder dus, de Cethosia Cydippe, de Thysonitis Danis en de Taenais Catops. Japan gaf in 1956 een vlinderzegel uit met daarop de Ohomurasaki, een al net zo moeilijk te onthouden naam als de Latijnse. Vlinders werden ook af-



POSTZEGELS EN... VLINDERS!



gebeeld op postzegels van San Marino (1963), Hongarije (1959), Roemenië (1960) en Tsjechoslowakije (1961). Alle postzegels waarop vlinders staan, zijn mooi; er is dan ook een enorme vraag naar, zodat ze over het algemeen niet goedkoop en moeilijk verkrijgbaar zijn. Die van Zwitserland kosten ongestempeld tussen de zes en de tien gulden per serie, gestempeld iets goedkoper. Maar och, je hoeft ze ook niet allemaal ineens te hebben!





BOB SPAAK op zijn sport praatstoel

OM de Europese schaatskampioenschappen wordt in Oslo gereden, maar iedereen kijkt al weer verder. Naar de Olympische kampioenschappen in Innsbruck, waar het Olympisch dorp wacht op de deelnemers uit 33 landen. 't Is al open, sinds de vijftiende, en het ziet er prachtig uit, al is 't nu niet bepaald wat ik een dorp zou willen noemen. Het bestaat namelijk uit tien etages hoge, zeer moderne flatgebouwen, waarin ruimte is voor zo'n 2000 sportmensen en hun begeleiders. Oorspronkelijk hadden de Oostenrijkse gastheren het plan een heel Tirols dorp te bouwen om er hun Olympische gasten in te huisvesten, maar dat werd een beetje duur en daarvan zijn ze toen maar weer afgestapt. Het voordeel van de reusachtige flatgebouwen is, dat ze na de Winter spelen woonruimte zullen bieden aan de bevolking van Innsbruck. Men zal echter wel met vier geweldige keukens blijven zitten, waar tijdens de spelen op verschillende manieren gekookt wordt om iedere deelnemer zo ongeveer te geven wat hij thuis ook gewend is te eten. Er zal op z'n Duits-Oostenrijks gekookt worden, op z'n Romaans, op z'n Anglo-Amerikaans en Scandinavisch. En dan wil men ook nog speciale hapjes en happen klaarmaken voor de Slavische en Aziatische deelnemers. En waaruit denk je nou dat ze onze Nederlandse deelnemers zullen laten eten? Die zijn aangewezen op de Romaanse keukens, net als de Fransen, Argentijnen, Italianen, Roemenen, Spanjaarden, Grieken en Chileenen. Beetje vreemd, hè? 't Lijkt me, dat het een heel probleem zal worden, boerenkool met kleine dobbelsteentjes spek en rookworst of een bord snert te bemachtigen. Want voor zover ik weet, zijn dat niet bepaald maaltijden die de koks in de Romaanse keukens op het menu hebben staan.

Verder is alles geloof ik wel tot in de puntjes geregeld. Ze hebben een Olympisch ijsstadion gebouwd, dat het grootste ter wereld genoemd wordt. Daarin ligt ook de kunstijs piste van 60 bij 30 meter, waarop onze Sjoukje Dijkstra die ene medaille zal proberen te winnen die in haar prachtige collectie nog ontbreekt. Laten we niet meteen zeggen dat haar dat wel lukken zal. Je moet (en Sjoukje weet dat zelf ook heel goed!) nooit „hee!” roepen voor je over de brug bent, wat in het geval van onze Sjoukje betekent, dat je nooit mag juichen voor je je kuur achter de rug hebt en de jury jouw „rapportcijfers” heeft laten zien. Want denk erom dat ook in andere landen hard gewerkt is aan het opleiden en bijschaven van talent. Men zal het Sjoukje daar in Innsbruck niet cadeau

doen. Ik herinner me een artikel in het fijne Engelse sportblad „World Sports”, waarin meneer Armand Perren, een bekende trainer, uitroept: „I know this girl can be Olympic champion”. „Omdat ik wel snap dat niet iedereen zo maar even een Engels zinnetje leest, zal ik 't eerst vertalen: „Ik weet dat dit meisje Olympisch kampioene kan worden.” Zo, zul je zeggen, en over wie gaat dat dan wel? Nou, dat gaat over Sally-Anne Stapleford, een concurrentje van Sjoukje, dat volgens Armand Perren werkelijk alles heeft om de top te bereiken, om Olympisch kampioene te worden. En Armand Perren is echt niet de eerste de beste. Hij trainde ook Jeanette Altwegg, die in 1952 Olympisch goud won en je zou dus zeggen dat hij er wel kijk op heeft. Natuurlijk hoeft meneer Armand geen gelijk te krijgen, maar het zal je inmiddels wel duidelijk zijn dat er in Engeland en in vele andere landen alles op alles is gezet om tegenover Sjoukje Dijkstra iemand op het ijs te brengen die onze veelvoudige kampioene ernstig kan bedreigen. Nou, we zullen gauw genoeg weten hoe dat allemaal afloopt.

Van woensdag 29 januari — wanneer tussen 11 en 1 uur de Olympische Winterspelen voor de negende maal plechtig geopend zullen worden — tot zondagavond 9 februari, wanneer men het feest even plechtig gaat sluiten, zullen om en nabij 2000 sportmensen uit alle delen van de wereld proberen Olympische medailles van goud, zilver of brons in hun bezit te krijgen. Ze zullen

GEEN SNERT VOOR ONS?



elkaar daarbij het leven zonder enige twijfel zuur maken, erg zuur soms, denk ik, want bij de ijshockeywedstrijden bijv. wil men nog weleens onvriendelijk worden. Ik geloof toch dat we in het Oostenrijkse Innsbruck — een heel fijne, interessante stad met een straat die om zijn fantastische ligging tussen de bergketens over de hele wereld beroemd is: de heerlijke Maria Theresienstrat — ik zeg, ik geloof toch dat we in dat Innsbruck een mooie tijd tege-



moet gaan, met prachtige sport. Of er voor Nederland veel winst te behalen is, tja, dat durf ik niet zo maar een-twee-drie te zeggen. Ik hoop het natuurlijk wel, maar er worden tegenwoordig overal zulke geweldige prestaties geleverd, dat... enfin, jongens, we zullen het wel zien. Geen „hee!” roepen voorlopig, dat is het gezondste. En de rest dan maar overlaten aan onze jongens en meisjes, die niet in de eerste plaats naar Innsbruck gaan om aan de weet te komen of de Romaanse keukens ook snert voorradig heeft.



KUIFJE



HET GEHEIM VAN DE EENHOORN

Kuifjes scheepsmodel van de „Eenhoorn”, het schip waarop een van de voorvaders van kapitein Had-dock gevaren heeft, is gestolen. Hij wacht nu bij een telefooncel om de kapitein op te bellen.



De kapitein is zeker niet thuis. Ik krijg geen gehoor. Nou, laten we dan maar naar huis gaan!



En degene die mijn schip gestolen heeft, moet dan die andere kerel zijn, die het ook al van me wilde kopen!



Lieve help, mijn deur staat open! Wat zou er nu weer aan de hand zijn?



Nee maar, er is ingebroken!



De bandieten! Kijk 'ns even wat ze met mijn boeken gedaan hebben!



Dit boek is zelfs helemaal beschadigd! Bahl! Wat misselijk om mijn spullen zo te vernielen!



Dat was dan de tweede inbraak vandaag! Ze nemen geen halve maatregelen, dat moet ik zeggen!



Maar ik vraag me af wat ze dit keer gestolen hebben!



Zulke vreemde dieven heb ik nog nooit meegemaakt! Ze zijn er vandoor gegaan zonder iets mee te nemen!



Maar ze hebben wel alles doorzocht! Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Wat zoeken ze bij mij?



En de volgende ochtend...





Goedemorgen, heren... hoe gaat het met u? Lieve help, wat ziet u er uit! Is er iets ernstigs gebeurd?



Hmm... niets bijzonders... een klein ongelukje gisteren, op de voddenmarkt nadat we jou ontmoet hadden!

Hmm... ja... gewoon een klein misverstand... maar we zijn hier gekomen om je het geld van de wandelstokken terug te betalen. Gisterenavond zijn we ook al aan de deur geweest, maar was je zeker thuis!



Dat klopt, maar vertelt u eens... heeft u uw portefeuille nog teruggevonden?



Nee, jammer genoeg niet! We hebben vanmorgen allebei een nieuwe portefeuille gekocht en ik... ik... ik...



Verdraaidnog antoel! Ze hebben mijn portefeuille wéér gestolen!



Verdikkie! Dat heeft die kerel natuurlijk gedaan die we gisterenavond, toen we jou kwamen opzoeken, op de trap tegenkwamen! Hij liep me haast omver!

Mij liep hij ook bijna ondersteboven!

Hoe zag hij er uit?



Nogal dik... met een brutaal gezicht... hij had zwart haar... een klein zwart snorretje... verder droeg hij een blauw pak... en hij had een bruine hoed op!

Zie je well! Hij is het! Dat is de man van de voddenmarkt!



Maar het lijkt me toch een beetje vreemd dat hij gisterenavond een portefeuille van u gestolen heeft, die u vanmorgen pas heeft gekocht! Dat klinkt niet erg geloofwaardig!

Ja, ik geloof werkelijk dat je gelijk hebt!



Zulke lelijke dieven! Om splinternieuwe portefeuilles te stelen. Kom mee, Jansen, we gaan onmiddellijk een aanklacht indienen!



Hij heeft gelijk... we moeten onmiddellijk een aanklacht indienen!



© 1964 Casterman

Kijk uit!



Héla, Jansen! Wacht even op me! Ik ga met je mee! Waar ben je?



Hier, Jansen! Ik ben al beneden...



WOORD VERVOLGD

